

הורים יקרים, ברוכים הבאים לספריית פיג'מה לקטנטנים!



תוכניות ספריית פיג'מה חוגגות עשר שנים של קריאה בהנאה!
ספריית פיג'מה מתרגשת לפתוח את שנת פעילותה העשירית בארץ ומזמינה אתכם לחגוג איתנו!

מהי ספריית פיג'מה לקטנטנים?

ספריית פיג'מה לקטנטנים מעניקה 8 ספרים במהלך השנה לילדים בני שנתיים-שלוש במעונות יום ברחבי הארץ.

התוכנית מעודדת:

אהבה לספר • עיסוק בערכים ובמורשת ישראלית-יהודית • קריאה משותפת במעון ובבית • יצירת מונה משותף תרבותי רחב

קרן גרינספון ישראל יסדה את התוכנית ופועלת בשיתוף עם ארגונים המפעילים מעונות יום. התוכנית מבוססת על תוכנית ספריית פיג'מה, אשר פועלת בשיתוף משרד החינוך ומעניקה ספרים ל-360,000 ילדי גן ותלמידי כיתות א'-ב' ברחבי הארץ.

כיצד התוכנית פועלת?



מה נקרא השנה?

בכל שנה מתגבשת ערכת ספרים חדשה ומגוונת הכוללת שירים וסיפורים, קלסיקה ישראלית אהובה לצד יצירות חדשות. הספרים מותאמים לפעוטות בני 2-3 ומזמנים קריאה חווייתית ומהנה במעון ובחיק המשפחה. בסוף כל ספר מובאות הצעות לקריאה משותפת, שיחה ומשחק. עד היום חילקה ספריית פיג'מה כ-150 ספרים איכותיים לילדים ולבני משפחותיהם.



רוצים לדעת עוד?

אנו מאחלים לכם שעות רבות של הנאה סביב הספרים!

תוכלו למצוא את רשימת הספרים, סרטונים להורים ומידע במגוון נושאים הקשורים לקריאה בגיל הרך:

כך הופכים למשפחה של קוראים!

כולנו זוכרים חוויות חושיות מהילדות: מגע, צלילים, ריחות, טעמים ועוד. גם החוויה והאווירה הרגשית סביב קריאת ספרים עם ילדינו הצעירים ילוו אותם כשהם יגדלו ויהפכו לקוראים עצמאיים. לעיתים יש תחושה שפעוטות קטנים מדי וחסרי סבלנות למפגש עם ספרים. אך כשקוראים יחד ספרים איכותיים, משוחחים עליהם ומשחקים בעקבותיהם, נוצר אצל הילדים חיבור טבעי בין ספרים לחוויות של קרבה והנאה.

מפנים זמן לקריאה

כבר בגיל צעיר כדאי להנהיג מסורת של סיפור לפני השינה. כשיש יותר מילד אחד במשפחה, אפשר להציע לכל ילד לבחור ספר, לשבת יחד ולהקשיב לכל הסיפורים שנבחרו. גם בעידן המסכים רצוי לשלב ספרים בשגרת היומיום: ממתינים לרופאה? ארוחת הערב עדיין מתבשלת? אפשר לקרוא סיפור בינתיים. נוסעים לחופשה? אל תשכחו לארוז כמה ספרים!

מתחילים מוקדם

גם ילדים צעירים יכולים ליהנות מספרים. לאיורים בספרי ילדים יש תפקיד חשוב, שלפעמים אף עולה על תפקיד המילים. במהלך הקריאה כדאי להתבונן יחד בתמונות, להצביע על דמויות ולחפש חפצים שמתחבאים באיורים.

גם ילדים

יכולים "לקרוא" ילדים צעירים אוהבים לשמוע את אותו הסיפור שוב ושוב. כאשר הם כבר מכירים את העלילה, הם יכולים "לקרוא" את התמונות ולספר את הסיפור במילים שלהם.

ספרים בגובה העיניים

חשוב שספרים יהיו נגישים לילדים ומוצבים בגובה שלהם כדי שיוכלו לעיין בהם בעצמם. אם אין לכם מקום לספרייה, אפשר לארגן מדף, ארגז או סלסילה לספרים.



מבקרים יחד

בספרייה הציבורית מחכים לילדיכם מאות ספרים, פעילויות "שעת סיפור" ועוד חוויות עם ספרים.

קריאה חווייתית

קריאה בקול דרמטי, שעשועי מילים וחרוזים, המחזת הסיפורים באמצעות בובות ועוד, יכולים להפוך את הקריאה המשותפת לחוויה מהנה לכולם. תוכלו למצוא רעיונות לשיחה ולמשחק בעקבות ספרי ספריית פיג'מה לקטנטנים בסוף כל ספר ובאתר האינטרנט.

מספרים ומשוחחים

רצוי לשוחח עם הילדים על הספר ועל תוכנו במהלך הקריאה ואחריה. במהלך הקריאה אפשר לשאול שאלות, כמו: "מה יקרה לדעתך בהמשך הסיפור?" או "את מי מזכירה לכם הדמות בסיפור?". השתדלו לא להפריע מדי לזרימה של הסיפור: הילדים עלולים לאבד את חוט העלילה ולהפסיק ליהנות מהקריאה.

הידעתם?

קריאת ספרים מפתחת את הדמיון, מעודדת אמפתיה לאחר ומעשירה את אוצר המילים. קריאה משותפת עם ילדים מעודדת שיתוף ברגשות ובמחשבות ומזמנת קרבה והנאה משפחתיות.